

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΠΑΠΠΟΥ! ΧΙΛΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου

Τώρα, θα λέει η κυρία Δέσποινα Καραθεοδωρή –Ροδοπούλου, η κόρη του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, καλά τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τον έχει παππού; Αλλά γνωρίζετε τον παππού μας; Γνωρίζετε τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή; Πρέπει να σας το πω εδώ στον πρόλογο: Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Μαθηματικός και Φυσικός, ήταν ο μεγαλύτερος εγκέφαλος του εικοστού αιώνα! Ήταν αισθητά πρώτος και ξέφευγε πολύ από τους άλλους, ένας μόνο τον συναγωνίζονταν, ο Νίκολας Τεσλα ο Σέρβος. Αλλά κύριοι εσείς δεν γνωρίζετε τους σκαπανείς του πνεύματος, αλλά τους Σιωνιστές κλέφτες της ιστορίας!

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Καραθεοδωρή γεννήθηκε την δεκαετία του 1880, ήταν παιδί του Στέφανου Καραθεοδωρή που ήταν πρέσβης του σουλτάνου στην Γερμανία. Μέσα στην οικογένεια μίλαγαν μόνο Ελληνικά και ένας παπάς πήγαινε κάθε εβδομάδα και έκανε στα παιδιά μάθημα. ΕΚΕΙ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΕΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που απελευθέρωσε την Ελλάδα.

Το παιδί διέπρεπε στα Μαθηματικά, σπούδασε σε μία στρατιωτική σχολή και βγήκε Μηχανικός. Έγινε ξακουστός!

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ

Φεύγει το παιδί της Ελλάδας και πηγαίνει στην Αίγυπτο για να εργασθεί Μηχανικός στα φράγματα του Ασσουάν. Με τον χρόνο, τον πλησιάζει ένας γεράκος και του λέει: «Κωσταντή εσύ θα επωμισθείς τα Ελευσίνεια Μυστήρια, την μυστική οργάνωση του Ιησού Χριστού, την Φιλική Εταιρεία!» Τάχασε ο Κωσταντής. «Μα...» «Κωσταντή», του λέει ο γέρος, «η πατρίδα και όλος ο κόσμος βρίσκονται κάτω από την μπότα του Σιωνισμού, οι ανάξιοι συνωμοτικά και ραδιούργα κυβερνούν και καταπιέζουν τον κόσμο και συ Κωσταντή θα δεχτείς αυτή την καταπίεση. Πρόσεχε όμως, η Ελλάδα και ο κόσμος στηρίζεται στα χέρια σου!»

Ο γέρος του είπε για τα Ελευσίνεια Μυστήρια και τους Έλληνες φιλοσόφους που προσπάθησαν να ανυψώσουν τον άνθρωπο μέσα από την γνώση και την αρετή και να ενώσουν την ανθρωπότητα. Του μίλησε για τον Πausανία, τον Σπαρτιάτη στρατηγό που νίκησε τους Πέρσες στις Πλαταιές. «Κωσταντή, του λέει, ο Πausανίας την επόμενη της νίκης, κάλεσε τους Πέρσες μαγείρους και τον Σπαρτιάτη και τους ζήτησε να του φτιάξουν φαγητό για το μεσημέρι. Το μεσημέρι παρέταξε τους στρατιώτες σε γραμμή και έβαλε μερικά τραπέζια μπρος για να φέρουν τα φαγητά. Οι Πέρσες έφεραν φασιανούς, κοτόπουλα, λαγούς και άλλους, εκλεκτούς μεζέδες. Και ο Σπαρτιάτης έφερε τον μέλανα ζωμό! Κωσταντή, ένα μόνο είπε στους στρατιώτες του: Κοιτάτε τι είχαν και κοιτάτε τι ήρθαν να πάρουν!»

Έκλαψε ο Κωσταντής, ήρθαν να καταλύσουν το πνεύμα και την αρετή σκέφτηκε, «εγώ σεβαστέ μου γέροντα» του είπε, «θα φτιάξω μία νέα Φιλική Εταιρεία, την Ομάδα Έψιλον που θα απελευθερώσει την πατρίδα». Ήταν η στιγμή που η καρδιά της σκλαβωμένης κάτω από την μπότα των Σιωνιστών πατρίδας, χτύπαγε σαν τρελλή!

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ

Ήταν 1992 και εγώ είχα γράψει την πρώτη θεωρητική ανατροπή στην θεωρία της Σχετικότητας. Ενθουσιώδης, έβγαينا και έλεγα ότι δεν έγραψε την θεωρία ο Αϊνστάϊν. Έρχεται λοιπόν ο λογιστής, ο Νίδας και μου είπε Αλέκο θα σε πάω σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου να συζητήσεις. Ο καθηγητής ήταν συνταξιούχος 82 ετών, ήταν ο Λεωνίδας Χαϊκάλης πρώην καθηγητής του Πολυτεχνείου. Αφού είπαμε πολλά, « κε καθηγητά του λέω, ο Σιωνιστής Αϊνστάϊν δεν έγραψε την θ. της Σχετικότητας». «Γιατί; μου λέει». «Κύριε καθηγητά, του λέω, το πιο στρατηγικό σημείο της θεωρίας της Σχετικότητας είναι το πρώτο αξίωμα: τα συστήματα αναφοράς είναι ισοδύναμα για την περιγραφή των νόμων της φύσης. Βγάξετε κανένα συμπέρασμα; του λέω. Η σωστή διατύπωση κε καθηγητά, που την παρουσίασα ενώπιον καθηγητών πανεπιστημίου στα Γιάννενα, ήταν: Τα συστήματα αναφοράς είναι ισοδύναμα για την περιγραφή των κινήσεων και των φαινομένων, με τους ίδιους νόμους». Ο Λεωνίδας Χαϊκάλης ίσως σκέφτηκε ότι ο Καραθεοδωρή άφησε κενά για να εκθέσει τον Σιωνιστή Αϊνστάϊν και μου είπε: «Κύριε Χαραλαμπίδουλε είχα μία αδερφή παντρεμένη στην Γερμανία. Έμεινε στον ίδιο όροφο που έμεναν ο Καραθεοδωρή και ο Αϊνστάϊν. Έβλεπε τον Αϊνστάϊν να μπαίνει τακτικά στο σπίτι του Καραθεοδωρή και τον ρώτησε γιατί. Ο παππούς απάντησε ότι κάνει μάθημα στον Αϊνστάϊν την θεωρία της Σχετικότητας. Καλά, σκέφτηκα, 1927 και δεν είχε μάθει ακόμα την θεωρία της Σχετικότητας ο Αϊνστάϊν; «

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο παππούς δεν είπε τίποτε για ομάδα Έψιλον στα παιδιά του, έπρεπε να τα προστατεύσει και να προστατεύσει και την ομάδα και την Ελλάδα!

Η ομάδα Έψιλον απελευθέρωσε την Ελλάδα και τον κόσμο, από την ομάδα των αναξίων, δολίων και κλεπτών της ιστορίας και ο κόσμος δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον! Η Ελλάδα δεν υποδουλώνει, απελευθερώνει! Και καλεί όλο τον κόσμο, να αφουγκραστούν τις καρδιές των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, την καρδιά του Ιησού, του Πέτρου, του Παύλου και του Αρεοπαγίτη, του Μεγάλου Βασιλείου, του Μαξίμου του Ομολογητού, του Συμεών του νέου Θεολόγου, του Γεωργίου Βυζητινού, του Μπόλτζμαν και του Τέσλα, αλλά και του παππού, του παππού, του Κων/νου Καραθεοδωρή! (και τόσων άλλων). Και μαζί με αυτούς θα φωνάξω: Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.

Παππού, κλίνω ευλαβικά το γόνο ενώπιόν σου, εκ μέρους της Ομάδας Έψιλον, εκ μέρους όλης της Ελλάδας ελπίζω, αλλά και εκ μέρους ολοκλήρου του κόσμου ελπίζω!

ΠΑΠΠΟΥ, ΧΙΛΟΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!