

## Η ΣΩΣΙΠΑΤΡΑ

Του Αλέκου Χαραλαμπίδου

Προσωπική ιστοσελίδα [www.omas-e.gr](http://www.omas-e.gr)

### ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η σύγχρονη επιστήμη και μάλιστα η βιολογία, δέχεται ότι το μακρομόριο DNA του κυττάρου, είναι ο φορέας των κληρονομικών χαρακτηριστικών αλλά και ο εγκέφαλος του κυττάρου. Σημαντικό τμήμα του DNA της γυναίκας, είναι αφιερωμένο στην λειτουργία του πιο πολύπλοκου οργανισμού της. Έτσι αυτό θα φέρει τις πληροφορίες και το λογισμικό της κύησης, της γέννας και του θηλασμού και της έκκρισης του πλήθους των ορμονών που τα πλαισιώνουν. Αλλά και η μητρότητα στο μέγλωμα του παιδιού, αφαιρεί δυνατότητες στην πνευματική ανάπτυξη της γυναίκας, πέρα από τους περιορισμούς του DNA. Έτσι η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων ήταν άνδρες και σε αυτό βοήθουσε και το κοινωνικό καθεστώς.

## Η ΣΩΣΙΠΑΤΡΑ

Γύρω στο 350 μ. Χ. φθάνουν δύο ηλικιωμένοι στην περιοχή γεωκλήμονα στην Μικρά Ασία. Βρίσκουν τον επιστάτη και τον παρακαλούν να τους δώσει κάποια γη να καλλιεργήσουν (ο γεωκλήμονας έπαιρνε μέρος της σοδειάς). Όλοι μαγεύτηκαν με την σοφία των γερόντων και ο επιστάτης τους έδωσε μέρος γης.

Η σοδειά ήταν μεγάλη και τα γειτονικά κτήματα είχαν μικρή σοδειά. Ο γεωκλήμονας το πληροφορείται όπως και την σοφία των γερόντων και τους επισκέπτεται πριν αυτοί αναχωρήσουν. Πήρε μαζί του και την 9χρονη κόρη του Σωσιπάτρα, ένα όμορφο και έξυπνο κορίτσι. Παρακάλεσε τους γερόντους να μείνουν αφού έμεινε έκθαμβος με την σοφία τους. Αυτοί έπιασαν συζήτηση με την Σωσιπάτρα.

Οι γέροντες έθεσαν έναν όρο στον γεωκλήμονα. Θα μείνουν, αλλά θα τους δώσει να μεγαλώσουν και να εκπαιδεύσουν την Σωσιπάτρα, την οποία θα έπαιρνε μετά οκτώ χρόνια, χωρίς καμμία παρεμβολή. Ο γεωκλήμονας νίκησε τους δισταγμούς του, έδωσε την Σωσιπάτρα και στο μακρύ χρόνο απλά μάθαινε για την πρόδο της.

Μετά οκτώ χρόνια, πήγε και πήρε την Σωσιπάτρα και οι γέροντες έφυγαν.

Η Σωσιπάτρα μάγευε τους πάντες με την σοφία της. Γνώστης της φιλοσοφίας και όχι μόνο, συνήρπαζε τους παρευρισκόμενους και μεγάλωνε. Κανείς δεν βρισκόταν αντάξιος της Σωσιπάτρας να την παντρευτεί. Έτσι ειδοποίησαν τον Ευστάθιο, το καλύτερο ίσως μυαλό της εποχής. Ο Ευστάθιος και η Σωσιπάτρα έγιναν ένα ευτυχές ζευγάρι.

## Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΤΕΜΙΣ

Πέθαναν οι πλούσιοι γονείς του Δημόκριτου και αυτός ζήτησε από τα δύο αδέρφια του να πάρει σε χρυσά τάλαντα την κληρονομιά. Λέγεται ότι πήρε εκατό χρυσά τάλαντα.

Παίρνει ένα άλογο και αρχίζει μακροχρόνια περιοδεία. Από τα Άβδηρα της Θράκης, διασχίζει την μικρά Ασία, περνά από την Μέση Ανατολή, φθάνει στην Αίγυπτο και μετά στην Βαβυλώνα έως της Ινδίες. Παντού μίλαγε με τους σοφούς και διάβαζε. Μετά από χρόνια γυρίζει στα Άβδηρα. Εκεί τον συλλαμβάνουν και τον περνούν από δίκη. Είχαν νόμο, την περιουσία ή να την διατηρούν ή να την αυξάνουν.

Στην δίκη ο Δημόκριτος παραδέχεται ότι έφαγε την περιουσία, αλλά τους αναφέρει ότι όσα διάβασε και άκουσε στο ταξίδι, τον οδήγησαν και έγραψε αυτό το βιβλίο. Ήταν ο μέγας διάκοσμος.

Οι δικαστές που ήταν από τους πιο μορφωμένους, διακόπτουν την δίκη και παίρνουν το βιβλίο να το διαβάσουν. Όταν ξανασυνεδριάζουν, επιδικάζουν στο κράτος των Αβδήρων να καταβάλλει στον Δημόκριτο 300 χρυσά τάλαντα, γιατί κατανάλωσε την περιουσία του και πρόσφερε στην ανθρωπότητα αυτή την γνώση!

Ο Δημόκριτος ευκατάστατος ζούσε σε μία σκηνή έξω από την πόλη. Τον αγαπούσαν, τον καλούσαν πατέρα, τον άκουγαν και τον συμβουλευόνταν. Μία μέρα φθάνει μία Αβδηρίτισα στην σκηνή. Πατέρα η Έλλη γέννησε. Ε! και; Μα όταν συνέλαβε ο άντρας της για δύο μήνες έλειπε ταξίδι!! Φέρτη εδώ και μην πεις τίποτε σε κανέναν!

Έλλη τι έτρωγες όταν συνέλαβες; Πατέρα ότι τρώμε συνήθως εδώ στα Άβδηρα, αλλά και έπινα ρόφημα από βότανο στο βουνό! (δεν φύεται πλέον γι αυτό αναφέρεται εδώ). Τι παιδί έκανες; Κορίτσι και θα το ονομάσω Άρτεμι.

Η Έλλη πήγαινε τακτικά την Άρτεμι στον Δημόκριτο και αυτός διαπίστωνε εξαιρετικές δυνατότητες στην κοπέλα. Η Άρτεμις δεν βρήκε αντάξιο όπως η Σωσιπάτρα και έμεινε ανύπαντρη.

Ο Δημόκριτος όπως ο Σωκράτης και ο Πλάτων ήταν Ναζιραίοι και δεξ το site τι ήταν αυτοί. Ήταν γνωστός στην Αθήνα από τις θεωρίες του και ο Αριστοτέλης τις αναφέρει, μόνο που ανέπτυξαν διαφορετικές απόψεις (θεωρία των Ιδεών). Ξεκινά και βρίσκει τον Σωκράτη, τότε ο Πλάτων ήταν νεαρός. Σωκράτη έτσι και έτσι!

## ΛΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Το βότανο που δεν υπάρχει πλέον, πυροδοτούσε μηχανισμό στο ωάριο (που είναι κύτταρο με μονά χρωμοσώματα). Αυτό αναδιπλασίαζε το DNA και τα χρωμοσώματα και το νέο κύτταρο άρχισε την διαίρεση ενός νέου οργανισμού. Και όπως αντιλαμβάνονται οι βιολόγοι και οι γιατροί, ο αναδιπλασιασμός του DNA του ωαρίου, θα έφερνε θήλυ οργανισμό. Ένας τέτοιος ήταν η Άρτεμις.

## ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Όσα θαύματα έγιναν, έχουν την λογική τους εξήγηση. Ο Θεός δεν έβαλε τους νόμους της φύσης για να τους καταστρατηγήσει. Και εσείς να αναζητήσετε την λογική εξήγηση όσων από τα λεγόμενα θαύματα είναι αληθινά. Η Άρτεμις θα σας βοηθήσει πολύ.