

**ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΥ**  
**Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ**

Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου

ΑΓΡΙΝΙΟ 10/2001

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια, σφραδάστηκαν από αιρέσεις. Μία πρώιμη αίρεση, ήταν του Αρείου. Αυτός ήταν πολυμαθέστατος και διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου.

Ο Άρειος υποστήριξε, ότι ο Υιός Θεού, είναι ομοιούσιος και όχι ομοούσιος του Πατρός και συνεπώς είναι κτίσμα του. Η αίρεση του Αρείου καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική σύνοδο της Νικαίας. Όπως θα δούμε όμως η απόρριψή του, δεν θεμελιώθηκε επαρκώς και ο συγγραφέας θα άρει την μη θεμελίωση και θα συμβιβάσει τον Χριστιανισμό, με την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία.

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Όπως αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος στην βιογραφία του Δημόκριτου, υποστήριξε ότι «και τας ατόμους φέρεσθαι εν τω όλω δινουμένας». Ο Δημόκριτος δεν μίλησε για άτομα, αλλά για άτομες και ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι πρόκειται για άτομες γραμμές. Έτσι οι άτομες περιφέρονται στο όλο όπως το νερό που περιστρέφεται όταν πέφτει στην τρύπα του νεροχύτη. Έτσι περιστρεφόμενες ομαδικά, θα αποτελέσουν τα συγκρίματα του Παρμενίδη, που δεν είναι τίποτε άλλο από τα στοιχειώδη σωματίδια της ύλης.

Ο Δημόκριτος θα υποστηρίξει ότι οι άτομες είναι πολλών ειδών.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει, ότι ο Δημόκριτος, «δεν» τας ατόμους ωνόμαζε, «μηδέν» το κενό. Δηλαδή κατά τον Δημόκριτο, μη-δεν είναι το κενό, όχι ύλη, άυλο και από τις άτομες και πάνω αρχίζει και κτίζεται η ύλη.

## Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ

Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, έζησε τον έκτο αιώνα μ. Χ. ήταν Αρειανιστής και διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας.

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος στην ιστορία του του Ελληνικού Έθνους, αναφέρει ότι ο Ιωάννης υποστήριξε ότι ο Δημόκριτος ανέφερε ότι οι άτομες είναι πολλών ειδών. Έτσι, από άλλες άτομες αποτελείται ο Πατήρ, από άλλες ο Υιός και από άλλες το Άγιο Πνεύμα. Τότε ο Υιός είναι ομοούσιος και όχι ομοούσιος του Πατρός και συνεπώς είναι κτίσμα του.

Προφανώς, ο Άρειος που υπήρξε και αυτός διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, το ίδιο θα υποστήριξε.

## Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Όπως αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως Αγύπτου που διετέλεσε και διευθυντής της Ριζαρείου σχολής, στο «Αι Οικουμενικά Σύνοδοι», ο Μέγας Αθανάσιος υποστήριξε ότι ο Θεός είναι αίτιο και αιτιατό. Δηλαδή είναι αίτιο αφού ο Πατήρ γέννησε τον Υιό, εκπόρευσε το Άγιο Πνεύμα και δημιούργησε τον κόσμο. Όμως είναι και αιτιατό, επειδή δημιούργησε τον κόσμο διά του Υιού, ο Υιός είναι το αιτιατό σε μία ομοούσιο Τριάδα.

Όμως η θέση του Αθανασίου, δεν αναιρεί όσα υποστήριξε ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ότι οι άτομες είναι πολλών ειδών και από διαφορετικές αποτελείται ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

## Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΥ

Όπως είδαμε, ο Δημόκριτος υποστήριξε ότι «δεν» είναι οι άτομες και «μηδέν» το κενό, το άυλο δηλαδή. Κεντρικό δόγμα του Χριστιανισμού είναι ότι ο Θεός είναι άυλος. Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελείται από άτομες που είναι ύλη, αλλά αποτελείται από άυλο κενό. Και ο Πατήρ αποτελείται από κενό και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι επειδή δεν μπορούμε να εκφραστούμε από το μη ουσία που είναι το κενό, αποκαλούμε ότι ο Τριαδικός Θεός είναι ομοούσιος και επιβάλλεται λογικά το Τριαδικό Δόγμα, ιδίως τα τρία πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, που καθιερώθηκαν με την πρώτη οικουμενική σύνοδο.

## Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Όπως είδαμε, τα επιχειρήματά μας στηρίχτηκαν στην σωστή ερμηνεία του Δημόκριτου, του Παρμενίδη και του Αριστοτέλη. Ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει, ότι το Δόγμα της ενανθρωπήσεως του Θεού, είναι παντελώς ασυμβίβαστο με την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, προφανώς, επειδή ήταν άριστος γνώστης της φιλοσοφίας, ιδίως όταν στην Κωνσταντινούπολη είχε πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Όπως γνωρίζουμε κράταγε τις σημειώσεις του σε χαρτιά από τσιγάρα.

Όμως η σωστή ερμηνεία των αρχαίων κειμένων, συμβιβάζει αυτά με τον Χριστιανισμό.

### ΟΙ ΔΟΚΙΤΕΣ

Το αρχαίο ρήμα δοκώ, σημαίνει μου φαίνεται, νομίζω. Οι Δοκίτες λοιπόν, ήταν μία αίρεση των πρώτων Χριστιανικών χρόνων και υποστήριζε ότι μας φαινόταν ότι βλέπουμε και συναναστρεφόμαστε τον άνθρωπο Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν Θεϊκή ουσία. Έτσι ο Χριστός ενανθρώπησε ατρέπτως, δηλαδή χωρίς να μετατραπεί η Θεία ουσία σε ανθρώπινη και παραδόξως ατρέπτως ενανθρωπήσας πιστεύει και το Ορθόδοξο Δόγμα.

Εάν αποδεχτούμε το ατρέπτως ενανθρωπήσας, αυτόματα και επειδή ο Υιός αποτελείτο από Θεία ουσία, γίνεται επιτρεπτό να υποστηρίξουμε, ότι ο Τριαδικός Θεός είναι ένα πρόσωπο με τρεις υποστάσεις.

### Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΩΝ

Την αίρεση των Γνωστικιστών αναφέρει ο Παύλος ως ψευδώνυμη γνώση και ο Άγιος Ειρηναίος επίσκοπος Λουγδούνου (σημερινής Λυών Γαλλίας), θα συγγράψει το «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου Γνώσεως», περίπου το 190 μ. Χ.

Η ψευδώνυμη γνώση, αναφέρεται στον Γνωστικισμό που συντάραξε τα πρώιμα χρόνια τον Χριστιανισμό. Σε γενικές γραμμές και επειδή υπήρξαν πολλές τάσεις του Γνωστικισμού και τις αναφέρει ο Άγιος Επιφάνιος που υπήρξε επίσκοπος Κωσταντείας Κύπρου το 300 μ.Χ. περίπου, υποστηρίζουν οι γνωστικιστές τα εξής: Υπάρχει ένας απροσπέλαστος, ανώτατος και παντοδύναμος Θεός, ο Βυθός, ο οποίος με την γυναίκα του Σιγή, γέννησαν δύο ζεύγη κατώτερων θεών, που ζουν σε κατώτερο ουρανό. Αυτοί γέννησαν τέσσερα ζεύγη κατώτερων θεών και αυτοί ζουν σε άλλο πιο κατώτερο ουρανό επίσης. Αλλά και αυτοί γέννησαν οκτώ ζεύγη κατώτερων ακόμη θεών, σε ακόμη κατώτερο ουρανό. Άλλοι συνεχίζουν, άλλοι γνωστικιστές σταματούν εκεί. Όλοι τους όμως υποστηρίζουν, ότι ένας κατώτερος θεός εξέπεσε, έγινε κακός και δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες.

Έτσι και οι Αρειανιστές ήταν στην πραγματικότητα γνωστικιστές, αφού υποστήριξαν ότι ότι στα δύο ζεύγη που γέννησε ο Βυθός με την Σιγή, ήταν ο Υιός Θεός Λόγος. Ζούν σε κατώτερο ουρανό, είναι από διαφορετικές άτομες από τον Πατέρα και είναι ομοιούσιοι.

**Όμως, πίσω από τον γνωστικισμό κρύβεται ο σατανισμός, ο οποίος διακαώς επιδιώκει να θεοποιήσει το κακό και τον σατανά και πολλοί γνωστικιστές αναφέρουν ότι ο εκπεσών θεός είναι ο Εωσφόρος.** Άλλοι αναφέρουν ότι είναι ο Ιαλνταμπαώθ, αλλά το ίδιο είναι, γιατί εκπροσωπούν και οι δύο το κακό.

## Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η σύγχρονη επιστήμη, πιστεύει ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις στην ύλη. Αυτή την δυνατότητα την εισήγαγε η θεωρία της σχετικότητας, η οποία υποστήριξε ότι ο χωρόχρονος είναι η τέταρτη διάσταση στην ύλη και έδωσε την δυνατότητα να γίνει δεκτό ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις στην ύλη.

Όμως οι επιστήμονες με νύχια και με δόντια διατηρούν την διδασκαλία της θεωρίας αυτής, γιατί υφέρπει το εξής: Αφού υπάρχουν πολλές διαστάσεις, άλλες είναι οι διαστάσεις που ζει ο Βυθός στον ανώτατο ουρανό, άλλες είναι οι διαστάσεις στον κατώτερο και ούτω καθ' εξής. Ο Χριστός έτσι, πέρασε μέσα από τις διαστάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ουρανό που ζουν οι Αιώνες θεοί του γνωστικισμού και κατέβηκε στον δικό μας κόσμο των τριών διαστάσεων. Έτσι στην σύγχρονη Φυσική υφέρπει ο σατανισμός, αφού ο Νεύτων υπήρξε αρχηγός της οργάνωσης κοινό της Σιών, όπως και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Γαλιλαίος υπήρξε Ιλλουμινάτος, ο Αϊνστάϊν ήταν γνωστικιστής και Σιωνιστής και όλοι αυτοί κατά τεκμήριο σατανιστές.

## Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Όμως οι γνωστικιστές δέχτηκαν αποφασιστικό πλήγμα, αφού ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, αναφέρει ότι οι Αιώνες, δηλαδή οι θεοί του γνωστικισμού (αεί Ων, Αιώνας), είναι οι άγγελοι και ο εκπεσών ήταν άγγελος. Οι άγγελοι δεν είναι θεοί και αποθεοποιείται ο γνωστικισμός. Και με την σημερινή μας θέση, ανατρέπεται οριστικά ο Αρειανισμός και το γνωστικιστικό δόγμα.