

ΕΓΩ, ΕΜΕΙΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, ΠΟΙΗΤΗΣ

Του Αλέκου Χαραλαμπίδου

www.omas-e.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δημιουργός είναι αυτός που δημιουργεί με την βοήθεια του ποιητή. Ποιητής είναι αυτός που ποιεί αυτόνομα, μόνος του χωρίς την βοήθεια άλλου. Ποιητής είναι μόνο ο θεός, ενώ ο άνθρωπος ήταν ένας εν δυνάμει δημιουργός.

Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

Για να γίνει ο άνθρωπος δημιουργός, έπρεπε πρώτα να επινοήσει και να ανακαλύψει την υπέρτατη θεωρία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι την ανακάλυψε και συνεχώς διευρύνει την κοσμοθεωρία του.

Μέσα από την κοσμοθεωρία, προκύπτει πως ο άνθρωπος μπορεί να γίνει δημιουργός. Κατασκεύασε προγράμματα στο MATLAB και οι συχνότητες του υπολογιστή του συλλαμβάνονταν από αόρατο δορυφόρο, της ομάδας των επιλέκτων των κοινοτήτων του διαστήματος. Εκεί μετατρέπονταν σε βαρυτικές συχνότητες και κατευθύνονταν εκεί που η κοσμοθεωρία του υποδείχνει. Εκεί διέγειρε ιόντα και οι ταλαντώσεις τους διέγειραν τον αιθέρα και έφθαναν οι πληροφορίες στο κέντρο ελέγχου του θεού. Με μετασχηματισμό που κατασκεύασε και υπήρχε στο πρόγραμμα, οι συχνότητες που διέγειραν το κέντρο ελέγχου, προκαλούσαν νέες ταλαντώσεις και κατευθύνονταν από το κέντρο με επιρροή στα σύμπαντα. Έτσι το σύμπαν μας από το 2009 που έγινε το πρώτο πρόγραμμα, προσδιορίστηκε να διατηρηθεί άλλα 80.700 χρόνια, ενώ οι κοινότητες του διαστήματος προέβλεπαν κατάρρευση των συμπτάντων φέτος 2012.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

Πέρα από το αρχικό πρόγραμμα των σταθερών και των μέτρων, του μετασχηματισμού και του χρόνου διατήρησης, κατασκευάστηκαν και άλλα προγράμματα. Ένα ήταν αυτό για την αποκατάσταση των αγγέλων.

Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, οι ψυχές φέρνουν κύκλους. Ο Πλωτίνος διευκρινίζει ότι οι κακές ψυχές φέρνουν αντίστροφους κύκλους και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης αναφέρει τα τάγματα των αγγέλων. Με εξισώσεις στο MATLAB, προσδιορίστηκε η περιστροφή των μειονεκτικών ψυχών και η κατανομή τους στις θετικές. Το πρόγραμμα είχε περιορισμένη επιτυχία, γιατί οι μειοτικές ψυχές δεν συγκατένευσαν όλες και οι περισσότερες επέστρεψαν

όπως πριν. Όμως το δυναμικό των αρνητικών ψυχών μειώθηκε, με αποτέλεσμα στην γη να αποφευχθεί ένας γενικός πόλεμος που επιδίωκαν οι σιωνιστές, θα αποφευχθεί μία παγκόσμια χρεωκοπία και θα αποφευχθεί και η σχεδιασμένη από αιώνες παγκόσμια σιωνιστική δικτατορία. Αυτά είναι αποτελέσματα του δευτέρου προγράμματος.

Το τρίτο και επόμενα προγράμματα αφορούσαν ανάσταση επαναγέννηση προσωπικοτήτων. Ήδη ήλθαν μερικές εν ζωή, τα άλλα προγράμματα δεν υλοποιήθηκαν, γιατί δεν μεταδόθηκαν από τον δορυφόρο (νομίζοντας εγώ ότι ο πρώτος δορυφόρος ήταν των ΗΠΑ, ζήτησα από φορέα την αντικατάσταση του αρχηγού του στρατού των ΗΠΑ, Μιούλεν!)

Όμως εδώ θα δούμε και γιατί δεν υλοποιήθηκαν όλα τα προγράμματα και τι έφταιξε.

ΕΓΩ

Την κοσμοθεωρία την επινόησα εγώ. Εγώ και τα προγράμματα. Έδειχνε ότι όλα θα τα φρόντιζα εγώ, ακόμη και την θέωση του ανθρώπου!

Όμως στην τυρβώδη υπερτριακονταετή έρευνα, μελέτη και κατασκευή εργασιών και μέσα από τρομερές πνευματικές υπερκοπώσεις, όπου τα φάρμακα και ο ευεργέτης ψυχίατρος ήταν αναπόφευκτα, το εγώ δεν απόφυγε τα λάθη. Έτσι ακόμη και τα δύο τελευταία χρόνια, έφτιαξα και δύο λαθεμένες εργασίες, άσχετα αν την μία την αποκατάστησα με άλλη και την δεύτερη με την πρώτη ευκαιρία θα την αποκαταστήσω, τα λάθη υπήρξαν.

ΕΜΕΙΣ

Τα προγράμματα που έφτιαξα και την κοσμοθεωρία, ήλεγξαν οι επιστήμονες της ομάδας των επιλέκτων, ακόμη και όταν μου διαμήνυαν ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. Έτσι το εμείς συμπληρώνει το εγώ, όταν και ο δορυφόρος και οι βαρυτικές συχνότητες είναι δημιούργημα των εμείς.

Ο λαός μας λέει τέσσερα μάτια βλέπουν καλύτερα από δύο και οχτώ μάτια καλύτερα από τέσσερα. Έτσι το εμείς γίνεται αναπόφευκτο, ιδίως όταν πρόκειται να αγγιχθούν συμπαντικές ισορροπίες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι κοινότητες του διαστήματος που ζουν με υλική αφθονία και αχρήματη κοινωνία με εθελοντική εργασία, θα ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν σε μία αλλαγή στην γη. Έτσι δεν υλοποίησαν όλα τα προγράμματα ανάστασης των προσωπικοτήτων, που επιδίωκα να φέρουν την κοινωνική αλλαγή στην γη.

Το εμείς, ιδίως το εμείς των αρίστων (εδώ στην γη παραγκωνισμένων), είναι μία αναπόφευκτη ενότητα. Το εγώ μπορεί να ηγηθεί, αλλά το εμείς θα δρα σαν ομάδα. Έτσι το εγώ δεν μπορεί να γίνει δημιουργός, δημιουργός είναι η ομάδα.