

ΕΔΙΖΗΣΑΜΗΝ ΕΜΩΥΤΟΝ

Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εδιζησάμην εμωυτόν, δηλαδή εδιζησάμην εμέ αυτόν, σημαίνει εισήλθα στα ενδότερα του εαυτού μου (και αποφάσισα ελεύθερα). Πίσω από την φράση του Ηράκλειτου, κρύβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου, η ελεύθερη θέληση.

ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ

Μικρό παιδί σαν ήμουνα και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, είχα και κάποια εμφάνιση αλλά και μία ισχυρή προσωπικότητα. Δεν έκανα συχνά καμάκι, αλλά όποτε το έκανα έβρισκα την ανταπόκριση σχεδόν πάντοτε.

Όταν γύρισα από τον στρατό γνώρισα μία πανέμορφη κοπέλα, σχέση καλλονή. Αλλά το ψυχικό κάλλος ήταν ανώτερο. Η Βή μιλούσε και από το στόμα της έτρεχε το θείο νάμα. Όμως κάποιοι είχαν αντίρρηση για την αγνή εκείνη σχέση και δεν ήθελαν να εξελιχθεί.

Η Βη δέχθηκε ένα προξενιό και παντρεύτηκε. Τότε ήταν που άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν ήταν τόσο το τραύμα που άργησε πολύ να επουλωθεί. Οι φίλοι ξαφνικά αλλάξανε, «Αλέκο δεν μπορείς να κάνεις ότι θέλεις, που βρίσκεσαι, θα υποταγείς!!».

Εγώ μόνο στον στρατό πήρα εντολές και το αυτεξούσιό μου δεν θα το καταργούσε κανείς. Έχασα τους φίλους, δεν μπορούσα να βρω φίλους, ο κόσμος έγινε εχθρικός. «Μα γιατί όλοι έτσι είμαστε, γιατί εσύ να διαφέρεις;» είπε η κυρία Φρόσω.

Οι δοκιμασίες που πέρανα πολλές, μου επηρέαζαν τα ποτά και τα φαγητά ενίοτε με ορμόνες και αντικαταθλιπτικά!!

«μα γιατί μου τα κάνουν όλα αυτά;» φώναζα, «πρέπει να μπώ στην μασονία;» «Αν μπεις» μου λέει κάποιος «κανείς δεν θα σε ξαναπειράξει!!!»

ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ

Μετά την Βη, δύο φίλοι μπήκαν στην ζωή μου. Ο ένας ήταν μασόνος και άργησα αποφασιστικά να τον ανακαλύψω, ο άλλος ένας πιστός καταφρονεμένος Ναζιραίος (που τότε δεν το γνώριζα)

Ναζιραίος όπως αναφέρει ο Σουΐδας , είναι ο αφοσιωμένος και ο αφιερωμένος στον Θεό (και την δικαιοσύνη).

Θα νομίζετε πολλοί, ότι επειδή ασχολήθηκα με την επιστήμη, ότι ξέχασα τις γυναίκες. Ένα μόνο θα σας πω. Μέχρι τα σαράντα μου χρόνια έκανα πάνω από 40 προτάσεις γάμου. Πάντα εισέπραττα την απόρριψη.

Θυμάμαι λοιπόν που εκείνος ο μασόνος μου πρότεινε μία γνωστή του, εκείνη λίγο εμφανίσιμη αλλά δεν είχε που την καφαλή κλίνειν. Και εκεί η απόρριψη!!! Και ο σφαδασμός του υποτιθέμενου φίλου!!! «Ρε Αλέκο, εσύ ήσουν βασιληάς γι' αυτή, τι ζητάει;»

Βλέπετε, η κάθε λογής σατανική οργάνωση, ένα μόνο όπλο είχε την γυναίκα για να με γονατίσει!! Ή θα υπέκυπτα θα εισερχόμουν στην οποιαδήποτε οργάνωση και θα έπαιρνα την γυναίκα , ή αν η γυναίκα δεν ανήκε σε οργάνωση, θα έπεφταν σαν ακρίδες οι μνημένοι να χαλάσουν την περίπτωση, γιατί ήξεραν ότι αν παντρευόμουν θα έχαναν οριστικά το παιγνίδι!!

Και ο ένας φίλος ήταν ο κατάλληλος να στεναχωριέται πως χαλάνε οι περιπτώσεις και ο ίδιος να είναι πρωταγωνιστής του εμπαιγμού!!!

Η ΑΝΕΛΙΞΗ

Βέβαια ο πιο πιστός φίλος είναι ο καλός θεός. Αλλά και η επιστήμη μου κρατούσε συντροφιά.

Η σχέση με την επιστήμη ήταν μία σχέση πνευματικής ηδονής και υπερκοπώσεων, ενέσεων και φαρμάκων. Αλλά ανήλθα τον δύσκολο δρόμο της γνώσης. Ο Θεός πήρε την κοινωνική και ψυχική θυσία και έδωσε το Θείο νάμα.

Η ανέλιξη ήταν καθοριστική, η εξουσία καταλήφθηκε και οι μάχες με το κακό σώμα με σώμα. Όμως οι δυνάμεις των Ναζιραίων που αριθμούν 1700 μέλη, αν και ολιγάριθμα μπροστά στα 250.000.000 των Μασόνων, πήραν τα ηνία. Ο κόσμος δεν καταστράφηκε, το Εωσφορικό τάγμα ή Βαβυλωνιακή Αδελφότητα εξουδετερώθηκε, η παγκόσμια δικτατορία αποκρούστηκε!!!!

ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

«Μα δεν μου είπες όχι επειδή δεν με θέλεις, αλλά επειδή η οργάνωσή σου το επιβάλλει επειδή εγώ δεν είμαι μνημένος!!» είπα στην Σταουρούλα. «Μα κύριε Αλέκο, εγώ μπήκα μόνη μου, κανένας δεν με εξανάγκασε!!!!»

Η Σταουρούλα , όπως και τόσες άλλες Σταουρούλες, είναι ιδιοκτησία των κάθε λογής σατανικών οργανώσεων. Προσφέρουν το σώμα και την ψυχή τους στην οργάνωση και όπως μία πόρνη ανταλλάσσει επί χρήμασι το σώμα της, έτσι και η Σταουρούλα με αντάλλαγμα την προσηλύτιση του άνδρα που την επιθυμεί.

Η επιταγή των σατανικών οργανώσεων, είναι διαταγή που δεν μπορεί να παραβεί κάθε Σταουρούλα, που μπήκε με την θέλησή της στην σατανική οργάνωση.

ΕΔΙΖΗΣΑΜΗΝ ΕΜΩΥΤΟΝ

Να που πρόσφατα συνέχισαν οι ταπεινώσεις. Η Μαρία στο δεύτερο ραντεβού μου ήλθε με κάτι σκουλαρίκια πεντάκτινων αστεριών. Άλλαξε όλα όσα είχαμε συμφωνήσει. Έφυγα απογοητευμένος.

Ξαναβρίσκω την Μαρία και μου λέει ότι δεν θέλει να με στεναχωρήσει, γιατί αν συμβιώσουμε σίγουρα θα χωρίσουμε! Έβλεπα στα μάτια της τον φόβο και τότε ήταν

που κατάλαβα, ότι στις περιπτώσεις των μνημένων γυναικών, εκείνες ήταν που ταπεινώνονταν γιατί υποτάσσονταν στον σατανά, παρά την θελησή τους.

Αυτεξούσιο; πιθανόν να το είχε όταν έμπαινε στην οργάνωση. Μετά; η ψυχή και το σώμα ανήκει στον σατανά, που καταργεί την ελεύθερη βούληση!!

Κάλεσα τον πνευματικό μου ,μετά την οργή ήρθε η στενοχώρια. «Πάτερ» του λέω , εγώ έχω το καθήκον να παρατείνω και να ανανεώσω τα σύμπαντα και αυτοί μου δημιουργούν τόσα προβλήματα. Τι να κάνω, τι λύση να ακολουθήσω, την διαιώνιση των συμπάντων ή την επιλεκτική λήψη ψυχών μετά την αποδιοργάνωση του σύμπαντος που πλησιάζει; «Να τιμωρηθούν οι σατανικές οργανώσεις»

Σαν Ναζιραίοι είχαμε παλιά ανιχνεύσει την δεύτερη λύση. Με την επέλαση της γνώσης, ο Θεός έδωσε το δικαίωμα της διαιώνισης!!!

Και ο πνευματικός και Αγιορείτες Ναζιραίοι μου έδωσαν την ίδια απάντηση!!!

ΕΔΙΖΗΣΑΜΗΝ ΕΜΩΥΤΟΝ

Ένας αφοσιωμένος και αφιερωμένος στον Θεό, σέβεται πρώτα αυτό που ο Θεός έδωσε, την ελεύθερη επιλογή!!!!

Και οι Ναζιραίοι κρυφή οργάνωση ήταν, κοιτάτε όμως μόνο μία διαφορά από τους σατανιστές!!!!