

## ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΘΕΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Του Αλέκου Χαραλαμπίδου

[www.omas-e.gr](http://www.omas-e.gr)

Ο Πύρρων ο Ηλιείος θα διαμορφώσει τον σκεπτικισμό. Σύμφωνα με αυτόν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να φθάσει την απόλυτη αλήθεια. Ο Πύρρων έβλεπε τις αντικρουόμενες θεωρίες των φιλοσόφων και έθεσε αδύνατη την προσπέλαση της απόλυτης αλήθειας.

### Ο ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ

Αρχή είναι η προϋπόθεση, το προϋπάρχον, από εκεί που αρχίζουν όλα, το αξίωμα, το δόγμα, το αίτημα. Και ο Θαλής έθεσε σαν αρχή το ύδωρ σαν γενεσιουργό του παντός. Το ύδωρ είναι ύλη και εξατμίζεται και παγώνει και πάντα διατηρείται η μάζα του. Συνεπώς από τον Θαλή έχουμε την αρχή διατήρησης της ύλης, της μάζας. Και αφού ποτέ δεν θα χαθεί, ποτέ δεν έχει αρχή, άρα προϋπάρχει. Συνεπώς δεν υπάρχει θεός δημιουργός.

Ο Παρμενίδης δεν θα εγκλωβιστεί στο νερό, θα διατυπώσει ότι το παν, το ον, είναι άφθαρτο και αγέννητο. Δηλαδή θα διατηρηθεί όσο και αν αλλάξει μορφές και προϋπήρχε. Αυτές είναι οι αρχές του υλισμού.

Και ο Επίκουρος ήταν υλιστής, αλλά χρησιμοποίησε την θεωρία των ατόμων γραμμών του Δημόκριτου.

### Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Υπάρχει διάλογος του Πλάτωνος που σώθηκε, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. Έγινε όταν ο Παρμενίδης ήταν 64 χρονών, ο Σωκράτης 44 και ο Πλάτων 22 που άκουγε. Εδώ θα βρούμε τον Παρμενίδη να διδάσκει τον Σωκράτη και τους άλλους. Θα βρούμε τον Παρμενίδη να διδάσκει τον αποφαιτικό θεό, δηλαδή έγινε ένθεος στα γεράματά του. Αλλά η αρχή της διατήρησης της ύλης θα παραμείνει. Δεν θα διδάξει δημοσίως τον θεό, αφού εκτέθηκε σαν υλιστής και θα το κάνει ο Σωκράτης και ο Πλάτων.

Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς, ο Σωκράτης και ο Πλάτων είχαν τις ίδιες ιδέες και θεωρίες. Και τρεις αρχές έθεσαν, ΤΟΝ ΘΕΟ, ΤΗΝ ΥΛΗ, ΤΗΝ ΙΔΕΑ. Προϋπάρχουν ο θεός, η ύλη και οι ιδέες, είναι άναρχα. Η ύλη προϋπήρχε αδιαμόρφωτη και την διαμόρφωσε ο Θεός. Οι ιδέες προϋπάρχουν και βρίσκονται μέσα στον ΝΟΥ του θεού. Άρα και εδώ έχουμε την αρχή διατήρησης της ύλης, της μάζας.

## ΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΙΗΣΟΥΣ

Η παραγωγή της ύλης από το μηδέν και υπό του μηδενός, είναι θεωρία του Δία, του Δημοκρίτου, του Αριστοτέλη και του Ιησού. Σύμφωνα με αυτούς, το αδιάστατο κενό παρήγαγε την ύλη.

Κατά τον Δία, τα ιόντα ξεπηδούσαν από το αδιάστατο σημείο. Σύμφωνα με τον Δημόκριτο, από το σημείο ή σε σημείο κατέληγαν οι άτομες γραμμές. Αυτές σχημάτιζαν δίνη γύρω από το σημείο και σχημάτιζαν έτσι τα άτομα.

Ο Αριστοτέλης θα υιοθετήσει την θεωρία του Δημόκριτου και θα συμπληρώσει την πεμπουσία, αυτό που αποκαλεί η σύγχρονη φυσική αιθέρα.

Ο Ιησούς θα αποδεχτεί την θεωρία των Δημόκριτου-Αριστοτέλη.

Βλέπετε τις διαφορές, βλέπετε γιατί ο Πλάτων πουθενά δεν ανέφερε τον Δημόκριτο και διαπιστώνετε τον λόγο που δεν διαδέχτηκε ο Αριστοτέλης τον Πλάτωνα στην ακαδημία.

Αλλά οι αντίθετες θεωρίες οδήγησαν τον Πύρωνα να διατυπώσει τον σκεπτικισμό.

Ο Επίκουρος δεν δέχτηκε ότι το σημείο είναι αδιάστατο και συνεπώς οι άτομες γραμμές ηγάζουν από το κενό, αλλά με την θεωρία του Δημόκριτου παρέμεινε αντιφατικός υλιστής.

Την κοσμοθεωρία του συγγραφέα παραγωγής της ύλης από το μηδέν και με νόμους μέσα στην φαντασία του θεού, θα βρείτε στο site.

## Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ

Όλοι γνωρίζετε την ατομική βόμβα. Μεγάλοι πυρήνες διασπώνται και εκλύουν ενέργεια και σωματίδια. Μετά από επισταμένη και μακροχρόνια έρευνα ,στην πυρηνική σύντηξη, στην δημιουργία δηλαδή μεγαλύτερων πυρήνων από μικρότερους, χρειάζεται προσφορά ενέργειας, η αντίδραση είναι εσώθερμη. Δεν θα έχουμε λύσει το πρόβλημα της ενέργειας όταν θα πετύχουμε την πυρηνική σύντηξη.

Όμως στην πυρηνική σύντηξη, η μάζα του προϊόντος είναι μικρότερη από το άθροισμα των μαζών των αντιδρώντων σωματίων. Έχουμε απώλεια μάζας, απώλεια ύλης.

## ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ , ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Είμαι καθ' οδό να προτείνω το πείραμα ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης. Αν και όταν γίνει, θα κρίνει αν ο Σωκράτης είχε δίκιο ή ο Δημόκριτος. Και αν και ο Πλάτων δεν ανέφερε πουθενά τον αντίπαλό του Δημόκριτο και αν και απέκλεισε τον Αριστοτέλη στην διαδοχή της Ακαδημίας, εγώ, συνοδοιπόρος αυτών, θα θεωρώ τον Πλάτωνα μεγάλο μου διδάσκαλο. Η

απώλεια μάζας στην πυρηνική σύντηξη, αν δεν υπάρχουν ραδιενεργά προϊόντα και ακτινοβολίες, θα θέσει εκποδών τους οπαδούς της αφθαρσίας της ύλης και θα αποδείξει τον θεό ποιητή.

#### ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Ή ΠΟΙΗΤΗΣ

Ο ποιητής ποιεί χωρίς την βοήθεια άλλου. Είναι ποιητής ουρανού και γης... Ο δημιουργός δημιουργεί με την βοήθεια του θεού. Ο δημιουργός μπορεί να είναι κακός, εκπεσμένος και να έφτιαξε τον κόσμο με το κακό. Ο ποιητής είναι καλός και ποίησε τον κόσμο άριστο και η ΠΤΩΣΗ έγινε αιτία να εισέλθει το κακό στον κόσμο.

ΑΠΑΙΤΩ ο θεός να είναι ποιητής και ο άνθρωπος να γίνει καλός δημιουργός. Και αυτή την απαίτηση, θα αποδείξω ότι ήταν πραγματικότητα....

#### ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ

Οι κυματισμοί του αιθέρα διαδίδουν ενέργεια. Ο ήλιος μετασχηματίζει αυτήν την ενέργεια και τα στοιχεία του ακτινοβολούν φωτεινή, θερμική και υπεριώδεις ενέργειες αλλά και οι πυρηνικές διασπάσεις εκπέμπουν ραδιενεργά σωματίδια. Η ενέργεια του αιθέρα βοηθά στην πυρηνική σύντηξη. Και εμείς μία ημέρα θα μετασχηματίσουμε την ενέργεια του αιθέρα σε θερμική ύλης και θα επηρεάσουμε την μακροζωία.