

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ

του Αλέκου Χαραλαμπίδου

προσωπικό site www.omas-e.gr

Κατά την Χριστιανική και την Ισλαμική θεολογία, αλλά και άλλες δοξασίες, το κακό πηγάζει από τον διάβολο που εξέπεσε και αυτός είναι πνεύμα, κτίσμα του θεού. Εξέπεσε και ο άνθρωπος και το κακό εισήλθε στην ανθρωπότητα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ

Πολλοί θεολόγοι είπαν, ότι το κακό είναι η άρνηση του καλού και ιδιαίτερα μερικοί διατύπωσαν ότι είναι τίποτε.

Εμείς, για να ορίσουμε το κακό, πρέπει να αναφερθούμε στο ποιος το ορίζει και ποιος το καθιερώνει. Σαν άνθρωποι, θεωρούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που το ορίζουμε. Κακό είναι ότι προξενεί σωματικό ή ψυχικό πόνο στον άνθρωπο, δηλαδή δυσάρεστα συναισθήματα. Αλλά και κακό είναι η παράβαση των νόμων για τους νομοταγείς και η επιβουλή του συνόλου, της κοινωνίας, ή του κράτους κλπ. Έτσι εμείς ορίζουμε και καθιερώσαμε το κακό, εμείς είμαστε το μέτρο του και είναι αντικειμενικό ή υποκειμενικό στο ψυχικό κακό.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Κατά πολλές επικρατούσες ανά τόπους θεολογίες, το κακό δεν προϋπήρχε. Αυτοί πιστεύουν σε δημιουργό θεό και ότι ένα κτίσμα του, ένα πνεύμα, ο άγγελος εξέπεσε και έγινε διάβολος. Από τότε το κακό εισήλθε στην δημιουργία. Την αντίληψη αυτή την πίστευαν και οι γνωστικοί, που θεωρούσαν ότι ένας κατώτερος αιώνας (θεός) εξέπεσε και δημιούργησε τον κόσμο ατελή, με το κακό.

Οι ανατολικές θρησκείες όπως ο Ταοϊσμός και ο Ινδουϊσμός, αλλά και ο Βουδισμός, πιστεύουν ότι το κακό προϋπάρχει και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πτώσης. Τέλος πολλές μυστικιστικές οργανώσεις πιστεύουν ότι το κακό προϋπάρχει.

Από τους σατανιστές, οι πλείστοι πιστεύουν στην διαρχία, δηλαδή ότι υπάρχει ένας θεός του καλού και ένας του κακού που αλληλοπαλεύουν και συνεπώς ότι το κακό προϋπάρχει.

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο θάνατος, η δολοφονία, η κλοπή, το ψέμα, η ραδιουργία κλπ, είναι λέξεις-έννοιες-ιδέες συνεπώς. Οι ιδέες είναι άυλες και συνεπώς επινοήθηκαν από τον θεό. Συνεπώς και οι ιδέες-έννοιες του κακού, επινοήθηκαν από τον θεό, όταν επινόησε και πρόβαλλε τις ιδέες. Οι ιδέες-έννοιες λοιπόν, πηγάζουν από τον θεό, ιδιαίτερα από όταν πρόβαλλε αυτός την αντίθεση σαν Αιώνα, τότε και επόμενη προβολή του Νού Αιώνα. Και με την επινόηση των ιδεών από τον Αιώνα Νου του θεού και διά του Λόγου (λογικής) που προβλήθηκε ή γεννήθηκε (οι προβολές έπονται των γεννήσεων) , σχηματίζει θεωρίες και την υπέρτατη θεωρία, την θεωρία της δημιουργίας.

Στην δημιουργία, μπορούμε να δεχτούμε τα πνεύματα και ότι μερικά εξέπεσαν. Αλλά στο σύμπαν ο άνθρωπος, όπως τα βρέφη και τα νήπια είναι αθώα, έτσι και στην νηπιακή του ηλικία του ανθρώπου, ήταν αθώοι , εξέλιπε το κακό. Με την πρόοδο όμως και την δημιουργία πλεονάσματος στην παραγωγή αγαθών, για την ιδιοποίηση από μερικούς του πλεονάσματος, επινοήθηκε- ανακαλύφθηκε το κακό, η κλοπή, η δολοφονία κλπ Τώρα ο άνθρωπος επηρεάζει την φύση και φθάνει να δημιουργήσει νέα μικρόβια και πολλαπλά όπλα.

ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ;

Όπως αναφέραμε, μέτρο του κακού είναι ο άνθρωπος που το ορίζει. Ένα μικρόβιο μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο του ανθρώπου, ή την νόσο. Το μικρόβιο είναι φύση. Αλλά και το όπλο που προκαλεί τον θάνατο ή την πληγή είναι κακό και αυτό είναι υλικό, προέρχεται από την φύση. Έτσι το κακό δεν μπορεί να είναι τίποτε, είναι φύση είναι υλικό. Αλλά είναι και άυλο αφού με λέξεις κατηγορούμε ή στεναχωρούμε κάποιον. Αλλά και οι λέξεις προφέρονται με αέρα, είναι φύση. Και οι κακές σκέψεις όπως οι τύψεις, προκαλούνται στον εγκέφαλο , στους νευρώνες του, με ηλεκτρικές ώσεις. Είναι φύση. Και ο σωματικός πόνος είναι φύση.

Σε κάθε κακό αντιστοιχούν οι ιδέες του ή μία ιδέα. Το κακό είναι υλοποίηση, φυσιοποίηση του αΰλου, των ιδεών που επινοήθηκαν- προβλήθηκαν από τον θεό.

ΤΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Ο θεός επινόησε την υπέρτατη θεωρία της δημιουργίας, με την εξέλιξή της. Οι κινήσεις της ύλης, μικροσωματικές, του μακρόκοσμου και της σκέψης που προκαλείται στους νευρώνες του εγκεφάλου, αντιστοιχούν στην θεωρία του θεού, την υπέρτατη θεωρία. Η υπέρτατη θεωρία σαν άυλη, σαν μη είναι, μεταβάλλεται σε κινήσεις στο κέντρο ελέγχου του θεού, στο κέντρο ελέγχου των συμπάντων, της κτίσης. Και από εκεί καθορίζονται οι κινήσεις της ύλης. Συνεπώς όλα είναι προκαθορισμένα, και το κακό που υλοποιείται.

Η υπέρτατη θεωρία του θεού, είναι το βήμα της εξέλιξής του, προς κάτι ανώτερο. Εμείς , ίσως είμαστε το σκαλοπάτι το αποφασιστικό και ίσως η ψυχή μας είναι αθάνατη να συμμετέχει σε αυτή την εξέλιξη και το μετέπειτα.